

# IN MEMORIAM

**Peer Touber PA0PBT**

(voorheen PA2PBT en PEØPBT)

\* 4 februari 1948 - † 6 februari 2022

In de avond van 6 februari 2022 sliep Peer op 74 jarige leeftijd vredig in na een kort en heftig ziektebed. Een tijd daarvoor was Peer gediagnosticeerd met kanker waarvoor hij behandelingen kreeg. Peer verraste velen door zijn ervaringen en (gemoeds)toestand te delen in een groepsapp 'Bericht van Peer'.

Periodiek schreef hij een update over zijn actuele situatie, ook als deze niet rooskleurig was. Peers laatste uitje was op 29 januari dit jaar. Zijn kinderen hadden voor hem een dag met de KNRM georganiseerd in Wijk aan Zee met een Unimog (oud legervoertuig).

Peer wist de bestuurder van de Unimog alles over de Unimog te vertellen omdat Peer zelf dit voertuig had gehad.

Peer had een uitgebreide technische belangstelling en pakte vooral dingen op met zijn handen.

Zo had Peer een grote belangstelling voor (het sleutelen aan) Engelse auto's, zoals Mini's en Morrissen. Peer was een echt mensen-mens en vond het sleutelen samen met anderen prachtig.

Kwa het bedrijven van de radiohobby was Peer heel veelzijdig. Soms een beetje te veelzijdig. Had hij zijn zinnen gezet op een bepaald apparaat dan moest en zou hij dit aan de praat krijgen.

Zo kon je in Peers shack veel oude legerapparatuur (van Philips) vinden.

Hij kon daar mee lezen en schrijven.

Maar Peer schroomde moderne communicatieapparatuur niet.

In Peers shack trof je dan ook het hele spectrum aan: van een 19-set tot en met een super duper high end SDR-zendontvanger waarmee hij diverse rondes van de OTC en Amberg op 80m leidde.

Dat Peer een mensen-mens was, bleek ondermeer uit de vele bijeenkomsten en radiokampen die hij bezocht en de clubjes waar hij lid van was.

Beroemd zijn de Jutberg- bijeenkomsten bij 'Huize Fluwein' waar Peer en Martha (zijn vrouw) een 'zwaan kleef aan'-beleid hanteerden.

Peers regels waren uiterst simpel en de gastvrijheid was groot: stop elke dag een bedrag in de gemeenschappelijke pot, dan kan er gezamenlijk ontbeten, gebarbecued en gedronken worden.

Zo kwam het dat rondom Huize Fluwein een bonte verzameling aan tenten werden geplaatst met zendamateurs uit heel Nederland met Peer en Martha als faciliterende en verbindende factor.

Was er een velddagweekend? Peer was erbij met aggregaten, antennemasten, lasapparaten, aanhangwagens, kabels, zendontvangers, gereedschap en Martha ontfermde zich over de catering

Peer en Martha waren zeer frequente bezoekers van SRS-kampen, Bentheim (later Amberg)-bijeenkomsten, Friedrichshaven-trips. Peer kende iedereen en iedereen kende Peer. Peer was op de PI4RCG-clubavonden (RadioClub 't Gooi) een stamgast.

Er zijn maar weinig bijeenkomsten die hij heeft gemist en elke bijeenkomst ging Peer met een of andere aankoop naar huis.



Peer zal helaas deze bijeenkomsten moeten missen en wij gaan hem zeer zeker missen.

Met veel waardering en respect  
zullen we hem herinneren.

